

ENGELENKRANT

november 2020

Heilig, heilig, heilig,
De God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde
Van uw heerlijkheid

Lofzang der engelen

2020 "ENGELEN LIGHT" DIT JAAR

Op zoek naar . . .

In dit bijzondere jaar kunnen we in de Adventstijd op zoek naar . . . Elkaar? We gaan "**het dorp op!**" De afbeelding en het gedicht van de engel in de straat en het gedichtje inspireerden ons!

Dit jaar geen officiële inschrijving van engelen en ontvangers. We nodigen u/jullie uit om allemaal engel te zijn. Voor iemand die u/je na is, dichtbij woont, ver weg woont. Gewoon iemand die u/jij aandacht wilt geven. Misschien iemand die je het afgelopen half jaar gemist hebt, hebt leren kennen, in de straat, je burens of de vader/moeder van een vriend die je eigenlijk niet meer ziet. Vul zelf maar in.

De Adventstijd begint zondag 29 november. U/je mag zelf bepalen wie de ontvanger wordt. Ook het aantal contact momenten is vrij. In voorgaande jaren wanneer de engelen op pad gingen, was het gebruikelijk iedere adventsweek een presentje of contactmoment te hebben en dan af te sluiten rond Kerst. Nu bent u/jij daar vrij in. Eén keer mag, vier keer ook. Blijf dicht bij wat voor u/jou zelf veilig voelt.

Als handreiking ontvangt iedereen bij deze Engelenkrant een, door het kerstengelencomité ontworpen, Adventskaart en een Kerstpuzzel die als "engelenpresentje" ingezet kunnen worden. Hiernaast zijn er vele mogelijkheden om een presentje te geven/verzorgen. In eerste instantie in het geheim met een kaart, daarna bijvoorbeeld met een zelf gemaakt taartje, bloemetje, gedichtje, kaarsje enz. Bij een eventueel volgend contactmoment kunt u/je zich bekend maken en een bezoek brengen (veilig!), een wandeling maken, enz. De ervaring leert dat ontvangers het zeer op prijs stellen als ze (naderhand) weten wie hun engel is.

Onze wereld, groot en klein, is dit jaar omgewoeld. Geluk is soms dichterbij dan we ons realiseren.

Met deze tips en aanbevelingen bieden we u/jullie een veilige en gezamenlijke versie van het Engelenproject: "*Engelen Light*".

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet (*1 Tessalonicenzen 5:11*).

Het Kerstengelencomité

Engelen komen op kousenvoeten
Je hebt veel stilte nodig
om ze op te merken

*Jij daar in het donker Jij denkt niet alleen
Jij daar in de nacht Jij droomt niet alleen
Jij die naar de hemel kijkt Jij staat niet alleen
En op een wonder wacht Want wij staan aan jouw kant*

*Jij daar in de doolhof Jij daar die blijft vechten
En jij die wordt vergeten Tegen de molens in de wind
Jij die naar het licht zoekt Die blijft geloven in de liefde
En de keten wilt doorbreken Tegen elke stroming in*

*Jij bent niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jouw kant*

Stef Bos



LICHT, WOORD, ANTWOORD

De stilte verbroken
voor wie verdrukt is, gebruikt,
vernederd, ter ziele,
gezwicht voor het duister,
gaat een hemels licht op.

Een scheppend woord is geworden:
adem van God in een kind.

En onder ons wil het wonen
wil het wonen voorgoed.

Jannet Delver

Exodus 23:20



Wees niet bang voor schaduwen
Het betekent gewoon dat er
ergens dichtbij licht is



God schijnt altijd genoeg licht
op je pad om de volgende
stap te zetten

Visje



Om te kleuren

Kerstengelencomité

Thea Burger		Korenmolenweg 9		thea.burger2706@gmail.com		06-45662807
Willeke Geurtsen		Mereldreef 18		willeke@lommie.nl		06-40005242
Marjon van IJperen		Schelluinenhof 1		marjon.vanijperen@kpnmail.nl		06-30391333
Renny Koudstaal		Groene Loper 49		rennykoudstaal@kpnplanet.nl		06-15597220